



totok

hij weet van het hert
dat danst als een wajang
ogen zijn ringen
de hand die kastijdt maakt gewei

eet wat de pot schaft
tevredenheid is zijn beleg
kan kampliedjes zingen
met springtouw de eilandenrij

zijn houding is bukken
speelt oorlog komt honger
met lepels die dwingen
gehoorzaam soldaat is hij

was hij maar eerder geboren
held met medailles en lint
jappen bespringen
vader eindelijk vrij

maar hij was er toen niet
hij weet er niets van
nog geen naam
nog geen plek
geen woord

een totok hoort er nooit bij